

Zoals aangekondigd werden we dit weekend in Brugge verwacht voor de eerste wedstrijdervaring van het seizoen in open lucht. Waren te bewonderen in blauw en rood: Dex, Kyara, Axl, Wouter (voor de allereerste keer!), Laurissa, Mieke, Sandra en Sander.

Onzen Dex is nog steeds geen fan van het groepsgebeuren bij de start en laat de drukte dus maar aan zich voorbijgaan, helaas is dat niet ideaal voor zijn positie aan de aankomst. Maar geen nood, er zit ongetwijfeld een schitterende tijdrijder in.

Kyara vond de piste van 250 meter dan weer te kort en heeft haar rondes aan de buitenkant van de piste afgewerkt, aangezien de rest dat echter niet deed, was het ook voor haar koersgewijs geen toppertje zondag. Maar geen nood, het is de eerste wedstrijd, dus dat wordt ongetwijfeld rechtgezet de volgende weken.

Bij Wouter van stress geen spoor op zijn eerste wedstrijd (of toch zeker niet aan de buitenkant), als hij evenveel plezier gehad heeft aan zijn koersen als wij dan zal het niet de laatste keer zijn dat hij de kleuren van Fratelli verdedigde. Wij kijken er alvast naar uit!

Axl is uiteindelijk 6de geworden bij de pupillen. Als 1ste jaars dan nog, dus dat vinden wij niet slecht. Meer zelfs, dat is gewoon goed!

Laurissa was zondag ongetwijfeld vrouw van de match, ze zat iedere wedstrijd op de juiste positie, was mee met de ontsnappingen en heeft een assertiviteit vertoond die we nog nooit van

haar gezien hadden. Hetgeen terecht beloond werd met een 3de stek. Proficiat, meisje!

Sandra en Mieke waren de enige ladies bij de liefhebbers, maar enige concurrentie werd alsnog voorzien door hen te laten samen rijden met de junior en senior dames. Dat Sandra op ervaring niet te kloppen valt en ook nog eens een serieus sprintje in de benen heeft zitten liet ze de eerste koers blijken door de Brugse dames het nakijken te geven. Ons Mieke werd verdienstelijk 2de. Wanneer bepaalde familieleden te kennen geven dat dit zonder moeite gaat, zitten ze er naast, want ze heeft wel degelijk afgezien. Koude lucht in de longen en flanellen benen achteraf, Parijs-Roubaix was er niks tegen!

En ik was er ook nog. Ik ben 4de geworden. 3de was beter geweest. 5de was dan weer slechter geweest. Er valt mee te leven.

Sandra heeft op de valreep nog een oude traditie in ere hersteld door de clubafgevaardigde van Fratelli te laten afroepen. We zijn diplomatisch geweest.

Los van de einduitslag heeft iedereen het beste van zichzelf gegeven, daarom aan alle renners: "wij feliciteren u!"

Uitslagen van het geheel vinden jullie [hier](#) .



Deze foto werd genomen door Rina. (Meer foto's op haar facebook en op [de site van Brugge](#) )